

## XXI. Yüzyılda Türkiye Nereye Gidiyor ?

Zafer ŞEN\*

Tarih boyunca jeopolitik önemini kaybetmeyen Türkiye toprakları XXI.yüzyılda da bu önemini artırarak dünya sosyo-ekonomik ,kültürel ve siyasi platformunda yerini alacađa benziyor.Bu zor cođrafyada bin yıldır hakimiyet kuran Türk Devletlerinin son halkası olan genç Türkiye Cumhuriyeti kısa tarihine rağmen çok meşakkatli yollardan geçti.XXI.yüzyılın başında çok önemli sorunlarla bođuşmaya çalışıyor.Bu sorunlar nasıl çözümlenecek ? Türkiye'yi orta ve uzun vadede neler beklemektedir? , gibi sorularda belirsizliğini koruyor.

Şimdi gerek Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan sorunları gerekse de cumhuriyet tarihinde meydana gelen sorunları ele alalım.Ayrıca XXI.yüzyılın ilk çeyreğinde ve ilerisinde ülkemizi neler bekliyor kısmını değerlendirelim.

Türkiye'nin en büyük sorunları kamuoyu araştırmalarına göre ekonomik kökenli sorunlar gözükmektedir.Bu doğru olmakla beraber en büyük sorunun Eğitim ve Kültür sorunu olduđu gözden kaçırılmamalıdır.Çünkü devletleri insanlar yönetir,yani halk kendi temsilcisini seçer ( temsili demokrasi ) ve yönetimini oluşturur.İnsanlar da bu olgunluđa eğitim ve öğretimden geçerek ulaşabilmektedirler.dolayısıyla Eğitime Bilime ve Kültüre önem veren milletler dünyada lâyık oldukları yerleri almışlardır.Ülkemizde ise eğitime her geçen yıl daha önem verilmektedir.Okullaşma oranındaki artış,Okuma-yazma oranındaki artış ,fiziki düzenlemeler ve basılan neşriyatın çođalması göze batan olumlu gelişmeler arasındadır.Dileriz bu daha da artarak devam eder.

Türkiye sadece içte eğitim vs. sorunlarıyla değil dışta da önemli sorunlarla yüzyüzedir.Bunlardan biri Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihi devamlılığın ve realitenin geređi olarak kalan Söзде Ermeni Soykırımı Meselesidir.Bu mesele Tarihsel arka planı olan bir meseledir.Şark Meselesi bağlamında ele alınıp irdelenmesi gerekir.Osmanlı'nın parçalanma ve dağılma döneminde Batılı Emperyalist Devletlerce paylaşılıp bölüşülmesi tasarılarında işlerini kolaylaştırmak için Ermenileri de işlerine katmışlar adeta onlara piyon vazifesi vermişlerdir.Ermenilere Dođu Anadolu Topraklarının bir bölümünü ve vaat ederek Türklere karşı kışkırtmışlardır.Ülkede isyan bombalama ve soygun kıtallere girişen Ermeniler işi abartıp Türkleri katletmeye girişmişlerdir.I.Dünya Savaşı Dönemine rastlayan bu katliamlar sonucu Osmanlı Hükümeti Sevk ve İskan Kanunu'nu çıkarmış ve Türk Ordusunu arkadan vuran, masum Türkleri katleden çetecileri cezalandırmak ve Ermenileri savaş dışı alanlara yollamak zorunda kalmıştır.Bu Olay Türk Tarihi'nde Tehcir diye anılagelmiştir.Burada savaş bölgesi dışına ( güneye yine Osmanlı toprakları olan Suriye ve Irak topraklarına ) gönderilen Ermeniler aslında koruma altına alınmıştır.Emperyalist Devletlerin maşası olan *Millet-i Sadıka* Ermeniler devlet kurma hülyasıyla Osmanlı Devleti'ni arkadan vurmuşlardır.Bunlara karşı olarak ta çıkan çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar olmuştur.Burada dikkat edilmesi gereken Osmanlı Cođrafyasında Ermeni Soykırımı değil de Müslüman Türk soykırımı gerçekleştirilmiş olmasıdır.Bütün bu hadiseler gerek Osmanlı Arşivleri'nde gerekse Yabancı ( Özellikle Rus,İngiliz Arşivlerinde ) Arşivlerde mevcuttur.

Günümüz Ermenistan'ının varlığını Türk Düşmanlığı ve Söзде Ermeni Soykırımı yapıldı,tezine dayandırmasının sebebi ise başka hiçbir şekilde dünyaya açılmama ve hedefsiz politikalar ve istikrarsızlık yüzündendir.Dünyada yaşayan Ermeni Lobisinde

Türkiye aleyhine çalışmalar sürdürmekte ve bazı ülke Parlamentolarına Sözde Soykırım Tasarılarını kabul ettirmektedir.Oysa Tarihi gerçekleri Parlamentolar değil,Tarihçiler yazar veya Tarihçiler mütâalâda bulunabilirler.Batıda bu tasarıları kabul eden parlamentolar sadece iç oy kaygısı ( Diasporanın oyları ) yüzünden bu skandal denebilecek Tarihi hatalara imza atmışlardır.Yani küçük çıkar peşinde koşarken büyük zarara sebep olmuşlardır.Bugün Fransız İhtilali ile övünen Sözde çağdaş Fransa'nın başkenti Paris'te Sözde Ermeni Soykırım Anıtlarına boy boy yer bulunup dikilirken,Atatürk anıtına yer bulunamıyışı esefle karşılamak şiddetle kınanacak bir hadisedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arşivlerini tüm dünyaya açmış,kazılar sonucu bulunan Müslüman Türklere ait olduğu ispatlanan Toplu Türk Mezarları Dünyaya ifşa etmiş ,Yabancı arşivlerden ortaya çıkarılan belgelerle de suçsuzluğunu ispat etmiştir.Olayın sadece siyasi olduğu bellidir.Bu iddialardan sonra Türkiye'den toprak ve tazminat talep edileceği herkesçe aşikardır.Oysa gerçek katliamları gerçekleştiren Ermeniler ,bunu *Azerbaycan Dağlık Karabağ'*ını işgal ederek ve *Hocalı'*da Türkleri katlederek yakın tarihte bir kez daha sergilemişlerdir.Ama sözde demokrasi ve insan hakları savunucuları sözümona çağdaş dünya devletleri bütün bu gerçekleri göz ardı etmektedirler.

Gerçek tarihi saptırmak,çarpıtmak siyasallaştırmak Türkiye aleyhtarlarına kâr getirmeyecektir.Çünkü Atatürk'ün de veciz şekilde ifade ettiği şekilde Tarih bir milletin canını kanını inkar etmez,etmeyecektir de.Batılı Emperyalist Devletlerin desteğiyle Ermenistan ve Diasporanın, Türk Dış Politikasında Türkiye'nin başını epey daha ağrıtaçağa benzemektedir.Bu konuya devlet ve tüm bilimsel çevreler ,en önemlisi Türk Milleti gerekli hassasiyeti göstermek mecburiyetindedir.

Türkiye'nin Dış Poltikada bir diğer sorunu da Kıbrıs Meselesidir.Türkiye'nin tüm iyi niyetine rağmen ,Kıbrıs'ta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaması , Kıbrıs'ın tek sahiplerinin kendilerini görmeleri ve *ENOSIS* i gerçekleştirme arzuları ,Türkleri işgalci olarak nitelemeleri sorunun çözümü önündeki engellerdir.Oysa Kıbrıs Türkleri *Annan Planı* ile çözüme destek vermişlerdir.Fakat Rum Kesimi buna karşı çıkmış uzlaşmaz tavrını sergilemekte devam etmiştir.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla ,AB'nin de desteğiyle köşeye sıkışan Türkiye'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanı ve Gümrük Birliğine dahil et baskılarını artırmışlardır.Keza Gümrük Birliği ne kabulünü Türkiye Açıklamalı olarak şartlı imzalamıştır.Kalıcı Çözümün Adada iki milletin varlığını kabulden geçtiği aşikardır.İki devlet İki Millet tezi,eşit şartlarda aynı haklar görüşü doğru olmasına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bunu kabul etmemektedir.Bunlara karşılık Türkiye ve *KKTC* bu eşit şartlar tanınmazsa müzakere zeminine yanaşmamalıdır.Kıbrıs Türkiye 'nin hayat damarlarından birisidir.Tüm dayatmalar ve zorlamalara rağmen Türk askeri gücünün adanın dışına çıkarılmasına izin verilmemelidir.Huzuru barışı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamaya devam etmelidir.

Bir diğer Dış Politika Meselemizde *Irak Türkleri* (Türkmenler )ve Kuzey Irak'ın durumudur.ABD nin Irak'ı işgali öncesinde büyük baskılar altında yaşayan Türkmenler ,işgalden sonra adeta abluka ve baskı altına alınmışlardır.Tarihi Türkmen şehirleri Kerkük,Telafer ve Süleymaniye yağmalanmış büyük bir istikrarsızlığa itilmiştir.ABD'nin buradaki diğer etnik gruplara desteği ve işbirliği sonucu Türkmen şehirlerinin nüfus yapısı bozulmuş ,tapu kadastro bilgileri yağma edilmiş,Türkmen nüfus eritmeye çalışılmıştır.Türkiye Bu süreçte Türkmenlere yeterince sahip çıkamamıştır.Bu bölge peşmerge güçlerine teslim edilmiş ve Türkmenler aleyhine tüm tezgahlar sergilenmiştir.Bu baskıya

Türkiye'nin biran önce büyük bir hamle yaparak karşılık vermesi gerekmektedir.Çünkü soydaşlarımızın katledilmesi ve bölgeden çıkarılmak istenmesi büyük bir kaos ortamı yaratır ve bölgenin dahada istikrarsızlaşmasına neden olur.Burada tezgahlanan oyunlar ciddiyetle ele alınmalı bölgenin kaderinin bizim dışımızda belirlenmesine izin verilmemelidir.

Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi'nde Irak ayağını tamamlamak üzere olan ABD Ortadoğu Enerji havzasına uzun vadede yerleşmeye,İsrail'in de güvenliğini de böylece sağlayarak Hazar Enerji Havzasına açılmayı planlamaktadır.Türk Dış Politikası XXI.yüzyılın ilk çeyreğinde önemli olaylarla karşı karşıya kalmaya gebedir.Bölge coğrafyasında Avrasya'nın tam ortasında enerji koridoru olması hasebiyle ülkemizin önemi daha da artmaktadır.Bilim Çevrelerinde Orta Doğu Petrol rezervleri bittiğinde bölgede su sorunu yaşanacak ve bölgede en fazla su kaynakları olan Türkiye üzerinde yoğunlaşılacaktır.Türkiye Cumhuriyeti bu yüzden kendi potansiyelini iyi değerlendirmelidir.Dış Politikada bekle-gör prensibi yerine gerçekçi ,çok yönlü aktif bir politika prensibi izlenmelidir.

Sözde Ermeni Soykırımı,Kıbrıs Meselesi,Komşu ülkelerdeki istkrarsızlık,İrak Türkmenleri sorunu,Yunanistan'la sorunlar ,Avrupa Birliği ile sorunlar ve ABD ile ilişkiler bağlamında değerlendirilecek Türkiye'nin dış meseleleri dışında içtede çokca problemi olduğu bilinen vakiadır.

Bunlarda sırasıyla Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızın üzerinde oynanan oyunlar,Karadeniz Bölgesi üzerinde kültürel tahrip ve misyonerlik ,hâlen süren politik literatüre geçen düşük yoğunluklu savaş ( Devlet Güçlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölücü marksist sosyalist terör örgütü PKK'ye karşı verdiği mücadele ) diye geçen terörle mücadele olarak gözükmektedir.

Ayrıca sosyal dokunun bozulması,kültürel asimilasyon,dilin bozulması,din bağının zayıflaması ve küreselleşmenin bozucu ve yıkıcı etkisi XXI.yüzyılda Türkiye'nin çalışma masası üstündeki yerlerini şimdiden almışlardır.

Büyük Güçler XXI.yüzyılda küreselleşme ve globalleşme adı altında ürettikleri kavramlarla ülkelerin sosyal,dini ve kültürel yapılarını bozmak ve tek tip insan yetiştirmek arzusundadırlar.Bu insan tipi düşünmeyen ,üretmeyen,sorgulamayan ,araştırmayan,yönlendirilen,yönetilebi-len bir insan modeli olarak tasarlanmaktadır.Sadece vahşi kapitalizmin gereği olarak bir tüketim ve marka insanı şeklinde olunması istenmektedir.Demokrasi, İnsan Hakları ,Çok Kültürlülük,Çeşitlilik ,Mozaik kavramlarına da sığınan kapitalist emperyalist emeller ülkelerin üniter tam bağımsız olmasını da tehdit etmektedir.Türkiye'de bu sorunlardan nasibini almış ve alacağıda benziyor.

Ülkemizde ekonomik bozukluklardan dolayı eğitimsizlik ve işsizlik geri kalmışlığı tetiklemekte ,fazla okumayan düşünmeyen bir toplum yapısından bir türlü çıkamamıza neden olmaktadır.Büyük derecelere varan iç göçler,şehirlerde varolaşma gettolaşma,suç oranlarının patlaması ve sosyal patlamalar meydana getirmektedir.Tam sanayileşememiş ve şehirleşememiş Türkiye'nin de teknolojik bilim devrimini gerçekleştiremeyeceği açıktır.O yüzden ülkemiz XXI.yüzyılda sanayileşme ve teknolojik kalkınmayı gerçekleştirip ,kültürel kalkınmayı en üst seviyeye çıkarmalıdır.

Yeni asırda biz olarak kalacaksak eğer,Türk Diline önem vermeli onu yabancı dillerin ve popülizm boyunduruğundan kurtarmak la işe başlamak iyi bir tercih

olur.Ülkemizin genç nüfusu iyi eğitilmeli ve bu genç potansiyel iyi değerlendirilmelidir.Atatürk'ün Türk Milliyetçiliğine bağlı ,ülkesini milletini seven ve onun hizmetinde olacak bireyler yetiştirilmelidir.Kafaları satılmış,materyalist,şarlatanist ve kendini özünü inkar eden bir gençliğe izin verilmemelidir.Türk Gençliği madde bağımlılığına ve özentiyeye terk edilmemelidir.Tarih Şuuruna ve bilgisine sahip kadrolar ve nesiller yetiştirilebilmelidir.Türkiye'yi XXI.yüzyıl bilim ve teknolojik kalkınma vizyonuna taşıyacak genç dimağlar yetiştirilmelidir.

**\* Tarihçi Yazar**